

Reseberättelse

Jag läste under läsåret 2013/2014 på *école nationale supérieure d'architecture et de paysage* i Bordeaux. Det blev ett fantastiskt år som resulterade i många nya vänner och erfarenheter som jag nedan delar med mig lite av.

Skolan

ENSAP är en liten skola som ligger 25 minuters cykelfärd från stadskärnan. De flesta studenter på skolan läser arkitektur och endast 30 studenter per år bli antagna till landskapsarkitektur. Alla landskapsarkitekturstudenter håller till i samma ateljé och följer sin klass i tre år innan de under sitt fjärde år får chansen att åka på utbyte och skriva sitt examensarbete. Eftersom landskapsdelen på skolan är så pass liten tar det inte lång tid innan alla känner alla, atmosfären är gemytlig i ateljén och studenterna är vänliga och hjälpsamma. Om du tvekar inför om du ska göra en eller två terminers utbyte vill jag verkligen rekommendera att göra ett års utbyte. Det tar ett tag att komma in i allt och det var först under min andra termin som jag började känna mig hemma, hade förstått hur allt fungerar och skapat ett kontaktnät.

Kurser

Då landskapsutbildningen inte följer Bolognasystemet var det lite knepigt att välja kurser och de tog ett tag innan jag förstod hur allt fungerade. När jag kom dit visste jag inte ens när terminen började eller vilka kurser jag skulle ta. Under året spenderade jag mycket tid med att försöka få ordning på mitt *Contrat des Etudes* då kurser ändrades hela tiden. Den första terminen valde jag att göra två stora projekt med år 3, med år 2 tog jag en kurs i landskapsarkeologi och en konstkurs, samt en teckningskurs med år 1. Det var kul att lära känna studenter i alla tre årskurserna. Kurserna med år 3 var intressanta grupprojeckt, det var kul och intressant att jobba med andra studenter och väldigt bra att inte vara helt på egen hand under den första tiden då språket fortfarande kändes lite knepigt. Under min andra termin hade jag lite svårare att hitta kurser som passade mig, det är som att lägga ett pussel med tre olika scheman och det går inte alltid ihop sig. Det slutade med att jag skrev in mig på väldigt många kurser för att sedan se vilka jag skulle kunna ta. Till sist läste jag ett väldigt kul projekt med år 2 där en studieresa till München ingick, vidare läste jag en skötselkurs, en landartkurs och en CADkurs.

Staden och livet

Under min tid i Bordeaux valde jag att bo i centrum, vilket jag starkt rekommenderar. Skolan erbjuder studentboende vid campus, men det ligger en bit utanför centrum och kommunikationen dit är inte alltid den bästa under kvällar. Bordeaux stadskärna är liten och mysig, du kan lätt ta dig överallt till fots eller cykel. Sen några år tillbaka finns det en spårvagn som går genom staden vilket minskat biltrafiken avsevärt i de mest centrala delarna. Det finns relativt många studenter i Bordeaux och en stor universitetsdomän precis intill ENSAP. Under början av hösten ordnades det många studentkvällar och under året många Erasmus-event. Utlivet i Bordeaux består till största delen av pubar, varav de flesta stänger vid tvåtiden och hemmafester är betydligt vanligare än utgång. En av Bordeauxs största kvalitéer är närheten till havet. Med bil tar det cirka 50 minuter till Atlantkusten och med buss drygt en timme. Trots att det är en stunds reseväg är det väl värt det när du kommer fram till en Atlantkust med fantastiska vågor. Under lågsäsong är stranden ofta tom på folk och du kan njuta av den helt själv, en otrolig lyx! Priserna för att hyra surfbräda är väldigt bra under lågsäsong och du kan lätt hitta andra studenter på skolan som åker till havet varje helg för att surfa.

Språket

Om du vill utveckla din franska är Bordeaux verkligen något för dig. Även om jag räknade med att allt skulle vara på franska blev jag förvånad över att studenter i min klass inte sällan var helt obekanta med det engelska språket. I början av höstterminen fick alla utbytesstudenter en veckas franska kurs. Tyvärr hann vi inte med så mycket under den tiden då det endast var halvdagar men det var ett bra sätt att träffa och lära känna de andra utbytesstudenterna på. Mina franskakunskaper var relativt goda redan när jag kom dit men jag hade ingen som helst ordförråd som var kopplat till mina studier, vilket jag har idag. Föreläsningar, grupparbete, redovisningar och tentor sker alltid på franska. I början var det ofta frustrerande att känna sig blockerad av språket i vissa situationer men studenter och lärare är förstående och uppmuntrande. Jag hade vänner som när de kom till skolan knappt kunde ett ord franska men under årets gång utvecklades mycket. Så länge du vågar och vill kommer språket inte vara några problem!

Om du har några frågor om skolan, kurser, Bordeaux eller Erasmus generellt är det bara att höra av dig!

Linnea Viktoria Lindström