

Universität Hohenheim

Jag studerade höstterminen 2015 vid Universität Hohenheim utanför Stuttgart i södra Tyskland. Jag valde universitetet för att få en chans att underhålla mina tyskakunskaper, men också för att det anses vara Tysklands bästa lantbruksuniversitet. Campus ligger vackert på en höjd med ett slott som mittpunkt med en stor park runt omkring. Strax norrut finns Stuttgart. Det var lätt att ta sig till och från Hohenheim, flygplatsen ligger nära campus och kollektivtrafiken är väl utbyggd.

Kurser

Jag valde kurser innan jag åkte men väl på plats läste jag av olika anledningar inte exakt de jag hade planerat. Man sökte inte kurserna i förväg utan i praktiken är det först när man skriver tentan som man behöver anmäla sig. Första veckan på plats gick jag på ett stort antal föreläsningar för att testa mig fram och valde sedan de kurser som verkade mest intressanta och som fungerade tillsammans i schemat. Alla kurser omfattade 6 hp och man läste alltså fem st parallellt under hela terminen. Kurser på grundnivå gick på tyska och på avancerad nivå på engelska. Som utbytesstudent hade man stor frihet att mixa mellan olika program och nivåer, även om man som jag egentligen studerade på kandidatnivå.

Mina fem kurser bestod av en fast föreläsning i veckan vardera, oftast fyra h lång och en tenta i slutet av terminen. Vissa kurser hade även frivilliga tutorials. Föreläsningar kunde ligga när som helst under veckodagarna kl 8-21. Jag hade endast en skriftlig uppgift och en muntlig presentation totalt under terminen, trots att jag läste 5 kurser. Endast en av kurserna hade någon direkt litteratur, tentorna baserades på föreläsningarna och en del utdelat material. På SLU är jag van vid att diskutera, ifrågasätta och presentera inför grupp. Det förekom i princip inte alls. Några av kurserna jag läste hade ganska högt tempo och mycket innehåll att nöta in till tentan.

Universitetet erbjöd ett stort antal språkkurser på tyska och en mängd andra språk. Man fick göra ett nivåtest och kunde sen välja vilken typ av kurs man ville läsa. Jag valde en lite mindre omfattande tysk konversationskurs utan alltför mycket inlämningsuppgifter. Läraren var bra och kursen var givande.

Bostad

Bostad fick jag genom skolan. Några månader innan kursstart fick jag fylla i ett formulär med mina prioriteringar. Jag valde att söka samtliga kategorier av bostäder som erbjöds och fick ett korridorsrum på campus i ett äldre hus. Vi var 4 studenter med varsitt rum, delat kök och 2 badrum. Lite slitet och gammalt men nära skolan och billigt.

Byråkrati i Tyskland

Byråkratin i början var mycket omfattande och nästan lite väl komplicerad ibland. Det är många steg som ska gås igenom och även om man som svensk

exempelvis inte behöver visum så är det mycket som ska göras. Tyskarna är dessutom väldigt förtjusta i dokument, stämplor och underskrifter som ska ske under snäva besökstider på olika kontor, så lite som möjligt över internet. En del går att förbereda innan men det mesta måste göras på plats. Den internationella avdelningen på universitetet var ganska dålig på att svara på mail framför allt innan utbytet (liksom SLU), taktiken blev istället att på plats gå dit under deras besökstider med en massa frågor. Allting ordnar sig!

Studentliv och annat

Mottagandet av utbytesstudenter var betydligt mindre omfattande än på SLU. Jag fick en väldigt hjälpsam buddy vilket var skönt i början när det fanns många frågor. Hohenheims motsvarighet till Kåren heter ISO och de ordnade en del aktiviteter och resor under terminen vilket var trevligt. Även pubkvällar, dock främst riktat till de tyska studenterna. På helgerna ekade campus tomt, de flesta tyska studenter åkte hem. Då kan man istället ta chansen att upptäcka Stuttgart (som student åker man gratis i kollektivtrafiken på kvällar och helger) och resten av Baden-Württemberg som regionen heter.

På campus fanns en mängd sportaktiviteter att delta i. Dock var man tvungen att anmäla sig snabbt i början av terminen, platserna till de mest populära kurserna gick åt otroligt snabbt. Jag gick en yogakurs en kväll i veckan som var väldigt bra till ett billigt pris.

Eftersom jag var där under höstterminen fick jag uppleva Stuttgarts julmarknad. Enormt stor och tysk och pågick i flera veckor innan jul. Vill även tipsa om medeltidsjulmarknaden i den närliggande staden Esslingen, helt klart värt ett besök.

Kontakta mig gärna om du är nyfiken på Hohenheim och har frågor.

Sanna Gustafsson

Sagn0004@stud.slu.se