

5 månader Italien – En reseberättelse av Josefin Pyka



Varför Italien? (eller rättare sagt; varför inte?)

Som jägmästarstudent är det inte många som tar chansen att åka till just Italien på Erasmusutbyte. Om sanningen ska fram så var det en slump att jag hamnade här. Eftersom det innebär en del pappersarbete och lite planering att genomföra ett utbyte underlättar det mycket om värdunderisitetet har en bra och tydlig organisation. Det var främst det som lockade mig till hit. Universitá degli studi di Padova presenterade en tydlig kurskatalog, med kurser på engelska och avancerad nivå. Jag tror att många är skeptiska till att Italien har en skogsutbildning värd

namnet, en myt jag härmed vill slå håll på.

Kurser

Ett kruz var att schemat kom ut rätt sent, och det var först väl på plats, i slutet av februari, som jag insåg att jag min första kurs började i början av april. I Italien så löper vårterminen från början av mars till slutet av juli, men då är juli avsedd som tentaperiod. Med hjälp av erasmuskoordinator Susanne Kloehn, på fakulteten för agrarvetenskap där skogskurserna gavs, så fick jag hjälp att byta kurs till en som började tidigare på terminen för att inte gå sysslolös första månaden. Viktigt att officiellt ändra Learning Agreement vid byte av kurs. Mina kurser (5 stycken á 6 ETCS) låg i block, liknande vid SLU, och professorerna var generösa med att erbjuda tentatillfällen anslutning till kursens slut. Det här var tydligen ett specialfall för de, relativt få, kurser som gavs på engelska. I normalfall så löper kurserna parallellt över hela terminen.

På kurserna var det en blandning av utbytesstudenter och italienska studenter som valt att studera på engelska. Ofta på grund av att de själva varit eller planerar att åka på utbyte. Profesörerna var engagerade och undervisningen bra, även om nivån generellt var lite enklare än motsvarande kurser i Sverige. Studenterna var väldigt kunniga, och det var god stämning. En stor skillnad mot Sverige är att fokus inte ligger så mycket på skogsteknologi, och att det saknas en definierad skogspolitik för landet i stort. Det är många spretiga viljor och ganska svårt att greppa läget. Men, Italien är ett land med stor variation i landskapet och många intressanta aspekter på skogsbruket. Det finns en stor kunskapskompetens om en bara är intresserad och villig att ta del av den.

Jag vill varmt rekommendera kursen Integrated Watershed Management som utmärkte sig speciellt på grund av lärarens brinnande intresse, och övningar med utmärkt handledning i GIS. Generellt verkar det som att universitetet skjutit till lite extra krut till engelskspråkiga kuserna för vi åkte på väldigt fina exkursioner, både inom Italien och utomlands. De olika exkursionerna har verkligen gjort att jag som skogsintresserad har fått se delar av Italien som inte vore möjligt annars. Till exempel brandfält i Val d'Aosta. Vi betalade 15€/natt själva för de nätter vi låg borta och universitetet stod för resten. Då ingick ofta helpension.

Boende

Universitet i Padova har en egen fakultet för agrara näringar. Den har ett eget campus, Agripolis, en dryg mil utanför Padova, i byn Legnaro. Jag hade alla mina kurser där, och fann även ett boende alldeles i närheten av campus. Universitetet har en del studentrum att erbjuda, både i Padova och Legnaro. Det är SASSA Service som ordnar med studentboenden, och glöm inte att det är en separat anmälan dit. Det verkar dock finnas gott om privata boenden. Kolla tex erasmusu.com, och hör dig för. Det är ganska vanligt att dela rum med någon annan så var beredd på det. Jag fann ett privat boende. Valet av boende präglade min Erasmusvistelse på så sätt att de flesta studenterna såklart bor i Padova. Det är där festerna och aktiviteterna äger rum. Padova är en av de äldsta universitetsstäderna i världen och har mycket

att erbjuda. Väldigt fin stad med trevligt uteliv. Att inte bo där uppfattas av många som en isolation, men jag ångrar inte alls mitt val. Det går bra med bussförbindelser in till Padova, de flesta pendlar till Agripolis, med enda nackdelen att de slutar gå 20.30, även på helgerna. Skaffa en cykel! Den behövs hela tiden. Jag delade ett hus med 6 stycken skogsstuderande italienare, och även om det verkligen varit si och så med kommunikationen på grund av bristande språkkunskaper från bägge håll, har det varit fantastiskt. Väldigt välkomnande och inkluderande.

Italienska

Universitetet erbjuder en gratis grundkurs motsvarande 3 ETCS i Padova. Viktigt är att vara snabb att välja en lämplig tid på kursen då det är först till kvarn och högt tryck. Närvaro är obligatorisk för att få delta i slutprovet. Jag fick plats i en dagkurs, vilket i slutändan var omöjligt att kombinera med mina kurser på Agripolis. Det går definitivt att klara sig utan italienska, med tålmod, lite god vilja och handrörelser. Jag rekommenderar dock att försöka lära sig lite språkliga grunder tidigt för att få ut mer av vistelsen.

Mat, klimat, kultur

Det är min första vistelse i Italien, och jag hade inte så mycket förväntningar innan avresan. Men jag förstår ju nu varför det är ett så populärt resmål. Det är vackert väder nästan jämt. Jag har upplevt våren här, och det var såklart lite kyligt i mars, men det har varit väder för kortarmat den största delen av tiden. I juni/juli kom värmebøljan. Investera i en fläkt, drick mycket vatten och håll dig inne mitt på dagen så är det inga problem. När det väl regnar så regnar det ordentligt.

Italien svämmar över av historia och kultur. Dyk in bara. Det finns bra, och prisvärda tågförbindelser mellan städerna. Venedig ligger bara en halvtimme bort från Padova, Verona en timme. När en behärskar lite italienska går det att använda blablacar.it. Det är en populär samåkningssida som gör att lite längre resor kan bli bra mycket billigare än med tåget.

Det finns god mat till något lägre priser än i Sverige. Det finns en passionerad matkultur och det finns massor av regionala varianter av allting. Lunch består av pasta, och middagen äts relativt sent på kvällen. Måltider är naturligtvis en socialt viktig samlingsplats. På Agripolis finns en studentmatsal som serverar god och billig lunch. Drick kaffe. Ät glass. Gå ut och ta en aperitivo på kvällen. Och kom ihåg att välja rätt tillfälle att berätta om svensk "fikakultur".

Sammanfattning

Att åka på utbyte är en särskild blandning av upplevelser. Det är nya vänskaper. Så mycket nya intryck att huvudet blir snurrigt och matt. Det är semester och stress över studierna på samma gång. Det är kulturkrockar, andra perspektiv och personlig utveckling. Det är hemlängtan och oro över att tiden går alldeles för snabbt. Det kan vara det bästa en någonsin gjort.