

Reseberättelse: En utbytesstudier vid Massey University, Nya Zeeland

Redan när jag började studera på jägmästarprogrammet var jag intresserad av att åka på utbytesstudier någon gång under utbildningen. Anledningen till att det blev just Nya Zeeland var att studenter som hade varit där innan mig talade gott om universitetet och landet samt att de kurser som erbjöds lät passande och intressanta.

Dessutom tänkte jag att ska jag vara borta i flera månader kan jag lika gärna åka riktigt långt bort!

Resan började egentligen långt innan flyget lyfte och det var mycket att fixa! Söka utbyte, fixa visum, stipendieansökan, leta reda på passande kurser, hitta boende, hyra ut lägenheten i Umeå... listan kan göras lång. Det fanns stunder då allt kändes övermäktigt, när de pågående studierna på hemmaplan tog mycket tid, men jag motiverade mig med att det skulle vara värt slitet i slutänden. Och det var det verkligen! Terminen på andra sidan jordklotet var upplevelserik, rolig och väldigt intressant! Sedan var det uppfriskande med ett miljöombyte och ett nytt studiesätt efter sju terminer på samma ort i Sverige.

Jag studerade vid Massey University (Manawatu campus) i Palmerston North på Nya Zeelands nordö. Campus ligger lite avskilt, söder om staden. Universitetet erbjuder olika typer av boende men jag hade min pojkvän med mig till Nya Zeeland och valde att hyra ett rum i ett hus närmare centrum av staden. Det är väldigt vanligt att studenter bor tillsammans i hus som de hyr. I Nya Zeeland bor nästan alla i hus och det är väldigt ovanligt med lägenheter. Till och med i de större städerna verkar man föredra att bygga på bredden istället för på höjden.

Fördelarna med att bo på campus är att man enkelt kan gå hem om man har några håltimmar eller vill hem och äta lunch. Jag tror även att det är lättare att lära känna andra studenter. I de flesta av boendena på campus ingår mat vilket kan vara bra då det inte finns någon mataffär i närheten.

Bor man på gångavstånd från Palmerston Norths centrum går det ganska många bussar från universitetet men om man bor utanför centrum går det ungefär en i timmen fram till klockan 18 då de slutar gå.

Jag tyckte om att bo i hus då det var skönt att kunna laga sin egen mat och vi hade trevliga flatmates att umgås med. Vi hade även en liten trädgård med äppel-, apelsin-, feijoa- (frukt som är väldigt populär i NZ) och citronträd vilket kändes riktigt exotiskt! Jag bodde även nära en busshållplats så det var inget problem att ta bussen, som är gratis för studenter, till och från skolan varje dag. Vissa dagar hade jag dock fyra timmars hål och då hade jag nog föredragit att kunna gå hem en stund. Ett tips om man tänker fixa eget boende utanför campus är att kolla upp så man bor i närheten av en busshållplats, bäst är om man bor i närheten av Fitzherbert avenue där alla bussar till och från campus passerar.

Vi fixade boende innan vi reste till Nya Zeeland genom att maila på annonser som låg ute på Massey Universitys hemsida. Trademe.co.nz är Nya Zeelands motsvarighet till blocket och där kan man också leta boende. I vårt hus bodde jag och min pojkvän, en PhD från Polen, hans tjej från Kenya och en PhD från Japan. Nya Zeeland och framför allt Palmerston North är väldigt internationellt. Jag har mött människor från otroligt många länder under min utbytestid. I Palmerston North anordnas även en "Festival of Cultures" i staden i slutet av sommaren där det är olika uppträdanden och en marknad med mat från hela världen.

Då höstterminen hemma slutade i början av januari och terminen på Nya Zeeland började i slutet av februari åkte vi ner tre veckor innan introduktionsveckan på universitetet för att ha tid att upptäcka landet innan studierna drog igång. Vi landade i Auckland och köpte en bil som vi sedan reste runt i. Nya Zeeland har ett stort utbud av

sevärdheter och aktiviteter och jag kan starkt rekommendera att resa runt lite antingen innan eller efter studierna. Har man möjlighet att köpa bil har man även större friheter på helger och lov. För att nämna några saker vi gjorde: dök, hyrde kajak och paddlade i tre dagar, provade river rafting, besökte hobbitarna i Hobbiton, vandrade i olika bergsreservat, besökte den alldeles underbara kauriskogen Trunson Kauri Forest, var på båtturné och såg sälar i Doubtful sounds.



Veckan innan terminen började anordnade universitetet först två introduktionsdagar för alla internationella studenter följt av introduktionsdagar för alla nya studenter på campus. Det var bra att delta på introduktionsveckan så man var förberedd på hur man skulle hitta på campus och hitta till alla lektionssalar. De informerade även om sjukvård, nya zeeländska lagar m.m. Dock var denna vecka även till för att man skulle träffa nya kompisar men för min del var det alldeles för mycket folk för att man skulle lära känna någon. Pratade man med någon ena dagen hittade man inte igen samma person nästa dag och jag träffade ingen som skulle läsa samma kurser som mig.

Jag läste tre kurser på 15 credits vardera vilket motsvarade en svensk studietakt på 75%. För att ha rätt till studiemedel måste man läsa heltid, alltså 60 credits.

Föreläsningarna är bara en timma långa och när föreläsningarna är slut går de flesta vidare till olika klassrum då få läser samma kurser. Jag tyckte att det systemet gjorde det svårt att lära känna folk till en början eftersom man inte hade några raster tillsammans. Dessutom så var det väldigt få utbytesstudenter som läse mina kurser och de flesta Nya Zeeländarna hade redan sin umgängeskrets. Efter ett tag lärde jag känna en Nya Zeeländsk tjej som läste två av mina kurser. Jag tyckte det var jätteroligt med en Nya Zeeländsk kompis som visste mycket om

landet och hade bra idéer på vilka platser man skulle besöka och saker man skulle testa. Hon gav också en inblick i det Nya Zeeländska livet. Nya Zeeländare, eller kiwis som de också kallas, är trevliga och väldigt "laid back". Boendestandarden är inte lika hög som hemma och huset vi bodde i var väldigt kallt när det blev vinter i slutet av april/början på maj. Tro inte att Nya Zeeland är varmt hela tiden – ta med varma kläder om du ska vara där på vintern!

Kurserna jag läste var Limnology, Applied River Management och Community and Ecosystem Ecology. Jag gillade alla kurserna och tyckte att de för det allra mesta höll en hög kvalitet. Ibland blev Applied River Management-kursen lite väl Nya Zeeland-fokuserad, vissa kunskaper från kursen kanske jag inte kan få användning av i Sverige. En stor fördel var att både Limnology och Applied River Management innehöll många fältresor, inte helt fel att få åka ut i fält minst en gång i veckan! Kurserna lästes parallellt och under terminens gång hade vi inlämningsuppgifter, hemtentor och kunskapstest. I slutet har de allra flesta kurser en "final exam" som avgör en stor del av det slutgiltiga betyget. Jag försökte plugga mycket redan från start vilket var bra då det är många inlämningar och test i slutet av terminen. På Nya Zeeland finns inga omtentor, misslyckas man med en kurs är det bara läsa den igen. Bara man pluggar ska det dock inte vara några problem att bli godkänd, men stundtals, speciellt i slutet av terminen upplevde jag dock att jag fick lägga väldigt mycket tid på skolan även om jag bara pluggade 75%. Att det var mycket inlämningsuppgifter på engelska gjorde att plagget tog mer tid då jag inte kan hålla samma tempo på skrivandet som om jag skriver på svenska.

Det finns ett antal studentklubbar som man kan gå med i. Jag gick med i Massey University Surf, Snow and Skate. Via dom kunde vi låna surfbrädor och var iväg och surfade två gånger. MUAC (Massey University Alpine Club) verkar vara den klubb som är mest aktiv. De anordnade resor varje helg, för det mesta vandringar.

Nya Zeeland ligger ungefär så långt bort från Sverige man kan komma utan att lämna jordens yta. Avståndet till trots har de två länderna en hel del likheter då kulturerna är hyffsat lika och samhällena fungerar på samma sätt. Årstiderna är dock precis tvärt om, högsommar i januari och februari, vinter i juni och juli. Nya Zeeland har väldigt hög diversitet både vad det gäller befolkning och natur. Här finns gräskullar med hur mycket får som helst, stora fält, höga och kala berg, regnskog och glaciärer. Min utbytestermin har gett mig fina minnen för livet och jag rekommenderar alla som funderar på att göra ett utbyte i Nya Zeeland att söka!

Susanna Andersson