

Utbytestermin i Lissabon VT17

Sofie Chesterson, 230817

Jag var på utbyte i Lissabon vårterminen 2017. Det var min åttonde termin på landskapsarkitektprogrammet som jag dittills hade läst på SLU Ultuna. Det var tveklöst den hittills bästa tiden i mitt liv.

Val av destination

Att jag skulle genomföra utbytet via Erasmus var något jag beslutade tidigt, trots att även länder utanför Europa lockade. Men tanken att hosta upp en förmögenhet som jag inte satt på för att åka till ett annat land där jag kanske skulle behöva studera 110% av min vakna tid och med andra ord kanske inte ens hinna uppleva landet jag betalade så mycket för att besöka kändes som att det skulle kunna bli en bitter historia. Så Europa fick det bli, med villkoret att värdlandet skulle utgöra en så stor kontrast mot Sverige som möjligt för att verkligen framhäva upplevelsen av utbytet. Jag började med att ta reda på i vilka städer som universitetet med avtal med SLU fanns, och där kurser relaterade till landskapsarkitektur gick att läsa. När den rensningen var gjord var det uppriktigt sagt städernas - inte universitetens eller kursernas - kvaliteter jag gick efter när jag valde stad. Mina tre mest prioriterade aspekter som jag hade i åtanke när jag letade info var

- naturupplevelser med en jävla massa vegetation
- värme, sol och nära till stränder
- natt- och studentliv.

Vad gällde tillgängligheten till tillrättlagad grönska och parker i staden var det ett önskemål men inte alls lika hög prio som möjligheten att åka på utflykter till frodiga, tillsynes orörda skogar med tropisk karaktär i anslutning till staden. Jag var lite inne på Madrid ett tag, men Lissabon vann valet mycket tack vare närheten till stränderna.



Larkkänsla i Jardim Gulbenkian – bonus.

Förberedelser

Kurserna jag skulle läsa fanns på Universidade de Lisboa agrikulturfakultet, Instituto Superior de Agronomia. Jag lyckades blanda ihop infon från olika fakulteter och fick för mig att det som gällde på arkitekturfakulteten, att om en student inte talar portugisiska hålls kursen på engelska för alla, var det som gällde på agrikulturfakulteten. Den missen insåg jag två månader innan det var dags för take-off, helt utan några som helst kunskaper i vare sig portugisiska eller spanska. Men under de två månaderna tog jag varje chans jag fick (eller ja, i alla fall all pendlingstid jag hade till och från praktikplatsen i Stockholm) att sitta med Duolingo, som dock bara hade brasiliansk portugisiska men det var helt klart givande ändå, eller youtubevideor med olika typer av portugisisklektioner, och jag lärde mig faktiskt en del. Planen var också att tanka hem en massa filmer med portugisiskt tal och svenska eller

engelska subs, men jag beslutade att låta en i taget gå på repeat och lära mig den i stort sett utantill för att verkligen förstå hela konversationer och inte bara snappa upp något uttryck här och där. Jag kom så långt som till att ish lära mig Shrek. Men det var faktiskt rätt givande, och särskilt enkelt eftersom jag hade sett den med både svenskt och engelskt tal innan och därmed hade rätt bra koll på vad som sas även om jag inte tittade på filmen hela tiden, utan bara lät den rulla i bakgrunden medans jag städade eller gjorde annat tråk.

Jag kan dock inte påstå att jag kunde portugisiska när jag gled ner till Lissabon. Men det fick gå som det gick. Och tack vare gulliga lärare och ett par ännu mer oförberedda erasmusstudenter gick plugget alldeles utmärkt, och hade förmodligen gått precis lika bra utan mina försök till språklektioner hemma i Sverige. Jag vill dock påstå att livet utanför studierna absolut underlättades av att jag trots allt hade lite koll. Det mesta hade såklart alltid gått att lösa på ett eller annat sätt, men det var både smidigt och en stor trygghet att förstå språket.

När jag valde kurser gick jag mycket på litteraturens omfattning – om det var mycket att läsa och framförallt på portugisiska fick kursen vara. Ifall jag glömmet skriva det längre ner så passar jag på redan nu att klargöra att alla kurser lästes parallellt under hela terminen, och de ingick i värduniversitetets landskapsarkitektprogram på liknande sätt som hos SLU (jag läste kandidatkurser med studenter som gick år tre och masterkurser med studenter som gick år fyra). Jag valde av olika skäl att läsa två kurser på kandidatnivå, men kontrollerade såklart att den sammanlagda masterpoängen jag skulle läsa skulle räcka för att få ut båda examen vid utbildningens slut. Den ena kandidatkursen var Computer-Aided Drawing som jag tänkte kunde vara bra eftersom jag aldrig har känt mig fullt bekväm i programmen vi använder i studiokurserna. Den andra var Landscape Project: Applied Building Techniques, som var en projektkurs jag valde för att det var den enda kursen på vårterminen som motsvarade en studiokurs, vilket jag verkligen ville prova på under utbytet. De tre andra kurserna var på masternivå. Applied Landscape Ecology var en av dem, där användes GIS i undervisningen och det var en av anledningarna till att jag valde den kursen. Society and Rural Systems var en kurs jag valde eftersom jag kände att jag hade läst ganska lite om landsbygd under utbildningen. Landscape Planning: Municipal Level var en kurs som jag var föga taggad på på grund av den stora skalan som inte tilltalar mig personligen, men som jag behövde för att få ihop poängen, och den verkade minst pain av alla återstående. Så att jag inte glömmet det här heller, jag vill varna för två mördarkurser, där framförallt Cultural Landscape Restoration and Management fick studenterna, såväl erasmus som locals, att må skit hela terminen, och en handfull att hoppa av kursen två veckor innan terminsslut för att de inte stod ut mer. Den andra mördarkursen hörde jag inte lika mycket om men jag vet att för de som inte hoppade av den rätt hastigt var den inte heller någon höjdare för välmåendet. Av de kurserna jag tog var Landscape Planning: Municipal Level den överlägset tyngsta, och jag uppskattar att den tog upp ungefär 70% av den sammanlagda tid jag la på studier under utbytet, men läraren var väldigt sympatisk vilket underlättade.

Så snart min ansökan var godkänd sökte jag bostad hos Uniplaces. Rekommenderar att vara snabb, för läget gör verkligen mycket när tiden är begränsad som under ett utbyte. Jag såg till att få en bostad som låg intill metrostationen Baixa-Chiado, och det var helt perfekt. Granne med alla barer och som max en kort promenad till nattklubbarna, mitt i centrum, fem minuters promenad till navet för kollektivtrafik i Lissabon, Cais do Sodre, och med andra ord både till bussen som på en kvart tog en till campus och till tåget som på en kvart tog en till närmsta strand. Med metrostationen Baixa-Chiado intill hade jag i princip hela city runt knuten. Mötesplatsen för erasmusaktiviteterna var nästan alltid förlagd antingen utanför mitt hus eller en metrostation, alternativt 10 minuters promenad, bort. Enda minus var att det enda gymmet som fanns i området hade ruinerat mig om jag hade prioriterat det, men billigare fanns någon metrostation bort.

Flyg köpte jag någon månad innan avgång, jag såg till att ankomma ca 10 dagar innan terminsstart vilket var guld värt. Rekommenderar att åka ännu tidigare om du kan, bara för att ha tid att landa och orientera sig, och för att hinna njuta lite av stället och röja med andra erasmusmänniskor helt utan plugg hängandes över en.

I packningen

...önskar jag att jag hade haft med mig varmare kläder - inomhus var det nämligen snorkallt långt inpå försommaren. Den första veckan, innan jag lyckades köpa och smuggla in en värmefläkt i mitt korridorsrum, fick jag gå upp tre gånger per natt och fylla på flaskor och burkar med varmvatten som jag la under täcket för att kunna sova. En korridorspolare hade tidigare under vintern dragit på sig en permanent köldskada på foten för att det var så kallt inomhus. I skolans lokaler var det inte bättre, folk tog inte med sig jackor, mössor och halsdukar för tiden de spenderade utomhus utan för tiden de satt och huttrade i lektionssalarna.



Kvickt införskaffade tofflor.

Min syster gav mig en brandvarnare som avskedspresent, något som min hyresvärd i Lissabon ansåg onödigt när jag monterade den eftersom korridoren ju var utrustad med brandsläckare, men som visade sig vara en värd investering i samband med en grannes rutinerade mikroanvändande.

Ett tips till alla syndare är att dra med sig ett gäng gummin då ett paket i Lissabon gick på 15€.

Väl där

Efter att ha gjort mig hemmastadd i min korridor var det första jag gjorde att gå och registrera mig hos Erasmus Life Lisboa, en av de två främsta erasmusorganisationerna i Lissabon. Den andra heter Erasmus Student Network och den registrerade jag mig också på lite senare. Att jag joinade de föreningarna gjorde nästan hela utbytet, rekommenderar det alltså starkt, även om det nog räcker att vara med i en. Något att vara förberedd på är att allt tar extremt mycket längre tid i Portugal än i Sverige, och aktiviteterna med ELL och ESN är inga undantag. Ofta påbörjas aktiviteterna en timme sent, och det kan bli en del väntetid även under aktiviteternas gång. Bortsett från det är det helt galet givande att dyka upp på så många av evenemang som möjligt. Om du inte har turen att hitta din klick i korridoren eller på universitetet, gör du det helt klart med ELL/ESN. Ingen känner mer än högst någon enstaka sen tidigare och alla är med andra ord helöppna för att lära känna nya människor. Jag upplevde det sociala livet som väldigt befriande jämfört med hur det brukar vara hemma i Sverige. Olika aktiviteter som fanns hos organisationerna var

- fester av alla slag – pubrundor, sittningar, nattklubbsröj med sköna teman, gatfester, beach parties etc
- resa till Marocko
- glöggkvällar (smakmässigt glögg à la latrin, men mysigt häng)
- sällskapsspelskvällar
- resa till Algarve
- stadsvandringar
- insamling till och besök på hundhärberge
- friluftslivsweekend
- surflektioner
- utflykter till Porto och andra städer i Portugal
- utflykter till Sintra, en liten stad strax utanför Lissabon som måste upplevas.

Via organisationen fick jag en Buddy som peppade igång mig rejält inför utbytet, och som hjälpte mig med några saker när jag hade funderingar, exempelvis om var jag kunde få tag på en värmefläkt.

Därefter var jag på campus och registrerade mig. Ett tips är att först ringa eller maila kontaktpersonen för utbytesstudenter på fakulteten för att kolla kontorets öppettider, då International Relations Office hade lite röriga öppettider. Personen som jag hade mailkontakt med och som jag registrerade mig hos var väldigt välkomnande och hjälpsam.



Bibliotek i Porto där J.K. Rowling ska ha samlat inspiration till bibban i Harry Potter.



I början av februari. Omställning.

Plugget

De första två månaderna var plugget absolut hanterbart. Jag pluggade mer än jag brukar hemma i Sverige, men nästan alla uppgifter var gruppvis tillsammans med de andra utbytesstudenterna så det var för det mesta bara socialt – rekommenderar att plugga på A Padaria Portuguesa där de har eluttag och wifi, badass fikautbud och faktiskt en vegansk sallad. Nästan varje kväll gjorde jag något kul med ELL eller de andra korridorssnissarna, eller lullade runt själv och upptäckte Lissabon till fots. Life was sweet! De sista månaderna bestod däremot bara av plugg, trots nada prokrastinering tidigare under terminen. Det ökade tempot kom som en käftsmäll som satt i tills det var dags att åka hem. Lärarna var dock supergulliga och gjorde vad de kunde för att hjälpa oss utbytesstudenter att klara kurserna trots att vi inte kunde portugisiska. 80% närvaro krävdes för godkänt i nästan alla kurser, men då stora delar av föreläsningarna var på portugisiska, som de flesta av oss utbytesstudenter inte orkade hänga med i, gick det alldeles utmärkt att sitta och beta av olika uppgifter samtidigt som läraren babblade på, och på så sätt behövde jag nästan inte plugga något hemma under de två första månaderna.

Av de kurserna jag gick tyckte jag att Landscape Project: Applied Building Techniques var mest givande, föreläsningarna var väldigt praktiska och hands-on, och läraren var pedagogisk. Kursen Society and Rural Systems var lättförtjänta poäng, men innehöll samtidigt en väldigt intressant del om olika utdöda befolkningars tillväxter och kollapser. Hade jag gillat storskalig planering hade Landscape Planning: Municipal Level varit perfekt att gå bonkers i, men den var intensiv och för mig kändes den lite övermäktig, det var för övrigt den enda kursen av de jag gick där det ingick en tenta i examinationen. Applied Landscape Ecology var en mindre pedagogisk kurs, då det en hann lära sig hade kunnat sammanfattas på en A4, som följd av ineffektiva lektioner och ogenomtänkt upplägg överlag. Computer-Aided Drawing hade ett rätt bra tempo, och under större delen av kursen var den också väldigt lärorik, även om mycket var repetition.



Exkursion.



Påfågelhäng på campus.

Röjet

Där jag bodde hade jag ett stenkast från det mest bartäta området i Lissabon, vilket gjorde det väldigt smidigt att hitta charmiga ställen att gurgla morangoska på, rekommenderar svart morangoska. Tyvärr minns jag inte vad mina favoritbarer heter. Jag hade två stenkast till Pink Street, som är en renodlad restaurang-, bar- och klubbgata, varpå bland annat Musicbox låg, ett litet men allmänt gillat och alltid fullpackat dansgolv. Inom femton minuters promenad från korridoren låg alla nattklubbar som jag hörde talas om under utbytet, förutom en liten men charmig gayklubb, Finalmente, med en skön drag show varje kväll runt 01-tiden. Det gick att gå dit också, men det blev oftast taxi hem på grund av avståndet. Några av de andra klubbarna var

- Main, ett ställe med flera våningar som ofta hade en våning med gayklubb och drag show med en mindre överlägsen attityd bland folket än på de andra gayklubbarna
- Urban Beach, som namnet hintar om låg det på en anlagd strand, det var alltid skönt gung och känt som köttmarknad
- Lust in Rio, hade bra potential med stort dansgolv, men musiken kom aldrig riktigt igång så det blev oftast hemgång rätt snabbt
- Trumps, en gayklubb med två dansgolv, drag show och bra musik.

Charmiga förhäng var garanterade när de utfördes vid en utsiktsplats, miradouro, där såväl locals som turister samlades redan från tidig eftermiddag för att njuta av stämningen.

Käket

Vad gällde käket i Lissabon så smakade det antingen superb eller ingenting, det senare gällde främst på campus. Där serverades ofta en bit kött eller fisk med ris och pommes utan sås. På restauranger fanns nästan alltid vegetariska alternativ, men veganska var det svårare att få tag på. Den klassiska bakispizzan var något jag saknade rejält under utbytet, de pizzor som fanns att köpa var skitgoda men dels skitdyra, dels skitsmå. Sangria dracks till allt.

Rekommenderar att välja skaldjursrätter om du äter det, de var klockrena varje gång. Några av de ställen jag minns namnet på var



Inifrån mysig källarbar med grym sprit.



Sintraspecialitet som smakade kanelbulle. Det som hann fotas.

- Buddha Sushi, deras buffé var väldigt billig så det var en favorit bland många studenter
- Italian Burger & Lobster House, goa grejer
- Time Out, en stor food court och marknad
- Salladsbarerna i Armazéns do Chiado, stora och sjukt goda sallader
- 100 Maneiras, lite mer fancy ställe, dyrt men gott som fan och passade bra att kaka på för att fira när det kom besök hemifrån
- Illegal Chinese Restaurant, vill minnas att de hade en omfattande meny och schyssta smårätter
- Pharmácia, gott käk, goda drinkar och schysst utsikt.

Många av oss gick upp i vikt under utbytet, trots all träning som backarna i Lissabon utgjorde. Om det inte berodde på ökat alkoholintag berodde det sannolikt på ökat sockerintag, fikautbudet var divine.

Utflykterna

- Porto, ta en båtutur på floden och missa inte att knalla över bron Dom Luis I. Prova Franscesinha.
- Azorerna och Madeira, om du har tid och råd, beök båda, bada i varma källor, vandra.
- Sintra, ligger nära Lissabon så besök staden ofta och utforska den grundligt. Amazing natur och fina byggnader.
- Stränderna, ta med plugg och njut. Alternativt surfa, är billigt genom ELL. Är värt att ge det fler chanser om första gången blir misslyckad.
- Algarve, åk dit med polare och/eller ELL. Sola, bada, röj.

Sammanfattning

Åk.



Morsan på besök.



Sintra.



Quinta da Regaleira lär du besöka om du är larkare.