

2014

Husdjurare I Wageningen



SLU, Master Animal science

HUSDJURARE I WAGENINGEN!

Min reseberättelse til Wageningen är från mitt år som utbytesstudent fjärde året på husdjurslinjen. Jag ville iväg på utbyte för miljöombyte och se något annat. Att det blev Wageningen var nästintill en slump. Dock är det det bästa "slumpmässiga" som har hänt i mitt liv.

Wageningen University är ett litet (6000 studenter) lantbruksuniversitet med nästan hälften internationella studenter. Staden Wageningen ligger nästintill campus och nära floden Rhen. Det är i den mest lantliga delen av Holland med så mycket natur man nu kan få i Holland. Nästan all natur i landet är planerad av människor, vilket var för mig som svensk lite ovanligt. Man kan dock cykla överallt även till nästa stad om man har ork och njuta av denna natur. Holland har även fler kor än någon annanstans jag vet så som husdjurare var detta perfekt för mig.

Skola

Min studier var en kombination av studier eftersom det faktiskt finns två universitet på campus, Van hall Larenstein och Wageningen University. Dock så är Van hall larenstein mer att likna med en högskola hemma i Sverige och Wageningen ett universitet med massor av forskning. Jag läste höstterminen på Van hall larenstein och läste enbart om hästar. Hästar var huvudanledningen till att jag hamnade i Holland men iretroperspektiv den minst viktiga delen. Sammanfattningsvis så var jag som fjärdeårsstudent och erfaren från hästbranchen kanske emellanåt något för välutbildad för informationen. Dock Hade Van Hall ett annorlunda upplägg än vad jag var van vid och det handlade mycket mer om att applicera kunskapen. Man avslutar terminen med ett självständigt arbete där egen forskning och slutsatser ingår. Denna del tyckte jag var väldigt intressant och lärorikt inför min egen masteruppsats.

Under vårterminen vilket börjar i februari så läste jag kurser på Wageningen University. Jag fokuserade på kurser från institutionen animal production systems som behandlar djurproduktion med ett helhetstänk, från odlingen av fodret till slutprodukten. Det är mycket fokus på hållbarhet och framtidsstänk. Parallellt med detta läste jag kurser i "farming sociologi" och ekologisk djur produktion. Det var en väldigt bra kombination för min del då jag är intresserad av produktion på en global nivå. Dock så är inte kurserna vid Wageningen riktigt kompatibla med de kurser vi läser på SLU om man vill försöka tillgodoräkna rakt av. Men Wageningen har mycket att erbjuda som vi inte har hemmavid och jag rekommenderar att chansen att läsa något nytt och vidga perspektiven. Studietakten på Wageningen uniersity var för mig ungeför likvärdig med hemma men jag vet att studenter på andra linjer tyckte att det är en hög takt. Detta gällde framförallt studier vid livsmedelslinjerna.

Fritid

Under min utbytestid bode jag i en korridor (Beringhem) tillsammans med 20 andra internationella studenter. Det är ett tidigare ålderdomshem omgjort till studentboende. Detta kanske låter lite hemskt men det är ett underbart kollektivboende. Tillsammans delade vi ett enormt kök där många underbara middagar lagades ihop och eftersom vi var så många träffar man alltid någon som man kommer överens med och det finns alltid folk att prata med.

Generellt i Wageningen är det väldigt lätt att träffa ny personer, atmosfären är underbar även om utelivet inte är det mest hipa. Det är så många människor från hela världen som kommer hit och alla kommer utan att veta vad som vantar. Det gör att alla vill träffa nya vänner och man accepterar vanrandras olikheter på ett helt annat sätt än vad jag är van vid hemifrån Sverige. Jag träffade många underbara vänner som jag hoppas ha med mig resten av livet. Är man en aktivperson kan man i Wageningen trots sitt fattiga lokala utbud hitta många saker att göra. Det finns en hel mängd med föreningar och klubbar startade av studenter, allt från gemensamma trädgårdar, diskussionsklubbar och kristna sammanslutningar till sport och bondeföreningar. De har även några större föreningar som mest kan liknas vid våra nationer i Uppsala. Dessutom är det många löst organiserade grupper som hittar på saker ihop. Man skulle kunna sysselsätta sig 24 timmar om dygnet om man ville. Det finns även ett väldigt välutrustat sportcenter där man för ca 700 kr (!) kan träna när och nästan vad man vill i ett helt år.

Det finns så så mycket mer att berätta om detta år men det jag tar med mig mest hemifrån Wageningen är nog ingen specifik kurs eller kunskap, mer ett helt annat sätt att se på kunskap och makt. Att kunskap och vad vi lär oss kan tolkas på många sätt och att vem du är när du säger något spelar roll. Den kunskap jag har fått har även på många sätt utvecklats och fördjupats av diskussioner och synsätt av andra studenter och vänner. Hela året är en mix av upplevelser och nya vyer vilket har transformerat mig som person på många sätt.

Att resa på utbytesstudier är något jag kan rekommendera på alla plan. Och tycker man att USA eller Asien är långt bort så har Europa precis lika mycket att erbjuda och det mesta ligger inom två flygtimmars resa bort!