

Mark/växt agronom i Wien

Vårterminen 2015, min andra termin som masterstudent, spenderade jag på BOKU (University of Natural Resources and Life Sciences) i Österrikiska Wien. Under hela min studietid har jag velat åka iväg på ett utbyte men känt mig hindrad av ansvaret jag har för min hund. Våren 2014 lärde jag känna en tjej från BOKU som gjorde sitt Erasmusutbyte på SLU och som berättade för mig att på hennes universitet hade många studenter med sig sina hundar. Helt plötsligt fanns det en möjlighet även för mig att vidga vyerna och tankarna om ett utbyte började gro.

Att åka utomlands med hund kräver viss planering med vaccinationer, pass och planera resväg. Att hitta bostad var inte heller det lättaste men med en väldig rullians på bostäder i Wien kändes det aldrig omöjligt, varje dag kom det upp ett tiotal nya bostäder på hemsidan wg-gesucht. Tillslut fick jag äntligen tag i en lägenhet och två veckor senare lämnade jag och Bacchus, med varsina pass, ett Interrail kort, munkorg och lite för mycket packning, ett grått och slaskigt Sverige - resan söderut hade börjat!



Påväg söder ut!

För mig fanns det inget tvivel när det gälde valet av färdmedel. Flyg var helt utslutet då jag inte vill transportera min vän i ett skakigt bagageutrymme på ett flygplan. Så det blev färja och tåg, med en övernattnig hos en annan föredetta utbytesstudent jag var Buddy till hösten 2012 i Danmark, och två övernattningar i Tyskland, hos en vän till en vän och hos ett Couchsurfing par. Fem dagar senare kom vi till Wien Hauptbahnhof (som jag lärde mig att uttala rätt sista veckan i Wien...) och en vän till tjejen jag skulle dela lägenhet med mötte upp oss och överlämnade lägenhetsnycklarna. De flesta studenter (inklusive Buddies) var hemma på lov när vi utbytesstudenter kom, en miss i ett annars MYCKET VÄL utformat välkomnande av oss utbytesstudenter!

Veckan innan skolan började anordnade BOKUs Center for International Relations (ZIB) massor av aktiviteter så att vi utbytesstudenter skulle lära känna varandra och de fyra (egentligen tre) campus som BOKU har. Ett fullspäckt schema men med mycket nyttig information och roliga aktiviteter. BOKUs ansträngningar för att få oss att känna oss välkomna är värda en stor eloge!

Jag hade blivit förvarnad om att BOKUs system med kurser kunde vara ganska krångligt, och det skiljer sig mycket från det på SLU. Jag läste allt som allt 10 kurser på mellan 1,5 och 4,5 ECTS, de flesta var på 3 ECTS. Att få ihop kurserna var verkligen ett pussel, jag hade "tur" och fick ihop kurserna så att jag bara hade någon enstaka krock, men hade vänner som verkligen hade problem med att föreläsningar krockade med varandra! Dock vet lärarna om detta och har överseende med att folk kommer och går på föreläsningarna. Min "tur" berodde på att jag läste två kurser som låg i block när det var få andra kurser och att jag hade tre kurser med mycket eget arbete. Det blev en intensiv termin, och den ansträngning ett miljöombyte till ett nytt land innebär ska inte underskattas. Många tycker att ska man iväg på ett utbyte så ska man åka ett helt år vilket jag tyckte kändes för långt, men visst finns det en poäng i att stanna ett helt år. Det tar ett tag att landa och börja känna sig som hemma och att noga fundera på hur långt utbyte man vill göra är något jag uppmuntrar! De flesta kurser hade examineringen i slutet av terminen så de starkaste minnena nu när jag lämnat Wien är tyvärr stressen över tentor som skulle skrivas och inlämningsuppgifter som skulle in. Att läsa flera små kurser var också stimulerande då man fick beröra flera olika ämnen och kurserna hade olika upplägg. Ingen dag var den andra lik och korta två-tre timmarspass gjorde att man kunde hålla uppe energin bättre än under heldagsföreläsningar som vi ofta har på SLU. Jag kan hitta för- och nackdelar med båda systemen och ser på ett sätt fram emot att komma tillbaka till det mer strukturerade SLU.



T.v. Plugg i ett av Wiens många mysiga caféer. T.h. Försöker få ihop en litteratursammanställning.

Hur fungerade det då med hunden? Jo han var med mig nästan varje dag. Till en början kändes det väldigt konstigt att ha med honom på föreläsningarna, hela min kropp skrek att detta var fel, fel, fel. Det verkade dock ingen annan tycka och Bacchus var mycket uppskattad både av andra studenter och av föreläsarna. I slutet kändes det ändå rätt normalt för mig med. Frågar man Bacchus hade han nog hellre stannat hemma i lägenheten (med mig, inte ensam!!!), han tyckte att skolan var rätt tröttsam, tunnelbanan jobbig och att munkorgen (som man måste ha i kollektivtrafiken) var hemsk.

Vi bodde i distrikt 10, som ligger i södra delen av Wien, med BOKU i andra änden av staden. Lägenheten låg dock mycket nära tunnelbanan, och har man närhet till en tunnelbana så har man närhet till det mesta i Wien! Att ta sig till skolan tog ca 20-40 minuter beroende på vilket campus man skulle till. Jag var positivt överraskad av hur smidigt det var att ta sig runt i staden och vad lugn och trygg denna storstad kändes! Wien har också många fina ställen där man kan umgås med sina vänner, MuseumsQuartier (MQ) var en av mina favoriter samt Donau kanal med alla sina barer och restauranger. Inte att förglömma Tüwi, en lokal vid ett av BOKUs campus med lunchservering och olika välgörenhetsevent hålls. Det Wien jag fått se under dessa fem månader visar på en öppenhet, en medmänsklighet och en alternativ livsstil – något som verkligen tilltalar mig! Detta var också vad jag såg framför mig och något som lockade när jag bestämde mig för att ansöka om stipendiet.



MuseumsQuartier och Donau kanal

Som utbytesstudent i Wien finns det mycket att göra, lite för mycket då tid och energi inte alltid räcker till... Organisationen Erasmus Student Network är mycket aktiv och håller i aktiviteter för Erasmusstudenter på alla Wiens universitet. Utöver dessa aktiviteter har storstaden Wien ett överflöd av saker att se och göra! Inte konstigt i en stad på ca 1,7 miljoner människor, men som sagt Wien är en snäll storstad och den höga befolkningstalet känns inte av. Jag kände mig i princip trygg överallt vilken tid på dygnet som helst, något som när jag frågade mina vänner om de också kände - eller om jag bara var naiv - höll med om.

Som agronomstudent är man väl lite nördig vad gäller odling. Vingårdarna runt omkring Wien är något som gjorde mig mycket exalterad, liksom att kunna köpa Österrikiskt vin i affären. Några besök på de traditionella vinkällorna som finns omkring stan (så kallade Heuringens) hann det också bli.



Vingårdar vid Kahlenberg

Utbytet i Wien har utvecklat mig mycket. Bara att komma till ett annat land och bosätta sig där för ett tag är väldigt lärorikt. Det är så mycket som ska ordnas med – så mycket pappersarbete! Hela den byråkratiska delen var något helt nytt för mig och jag har lärt mig mycket på det, framförallt av mina många misstag... Ett tips till blivande utbytesstudenter är att fråga en gång extra om allt verkligen är fixat och var ute i god tid, det spar både tid och stress! Utbytet har vidgat mina vyer såväl inom studierna som på ett personligt plan vad gäller människor och relationer. Jag har träffat väldigt många likasinnade och har avslout fått kontakter och vänner för livet! Några träffar jag igen redan i sommar och i höst. Att bara byta miljö får en också att se på livet, vardagen och framtiden med nya ögon. Ett nyttigt avbrott från vardagen och jag uppmuntrar alla som är intresserade av ett utbyte att kasta sig ut, och att göra det på sitt sätt!



Hundertwasser låter naturen komma in i huset, en oas i storstan och en påminnelse om människans band till naturen. Glädjande och inspirerande och ett starkt intryck jag tar med mig från Wien!

Elsa Lagerqvist